

DE OVERWINNING VAN HET LEVEN

Wanneer we naar de wereld om ons heen kijken, zien we vaak strijd en onzekerheid. We kunnen ons afvragen: is er werkelijk nog reden tot hoop? Het antwoord van Pasen is een volmondig 'ja'. Dat ja-woord is niet gebaseerd op een wens of een mooie theorie, maar op een historische werkelijkheid die de loop van de geschiedenis heeft veranderd.

In het Evangelie horen we de engel bij het lege graf zeggen: *"Hij is niet hier, want Hij is verrezen, zoals Hij gezegd heeft"* (Matteüs 28,6). Dit is de kern van ons geloof. De heilige Johannes Chrysostomus merkte terecht op hoe opvallend de verandering bij de leerlingen was. Toen Jezus stierf, waren zij overmand door angst en hielden zij zich verborgen. Maar nadat zij de Verrezen Heer hadden ontmoet, trokken zij vol vuur de wereld in. Zij waren bereid hun leven te geven. Dat doe je niet voor een abstract idee; dat doe je alleen als je de Levende persoonlijk hebt ontmoet.

Geloof is geen lijstje met regels of ideeën, maar een levende ontmoeting met Christus. Die ontmoeting maakt het onmogelijke mogelijk. In een wereld waar haat en vergelding vaak de boventoon voeren, stelt de Verrezen Heer ons in staat om te beminnen en te vergeven. Wanneer wij die stap naar verzoening zetten, of wanneer we blijven hopen tegen de stroom in, dan is dat het bewijs dat Jezus aanwezig is in ons leven. Het is de kracht van de verrijzenis die in ons aan het werk is. Pasen opent voor ons de toegang naar een vol leven, waarin de dood niet langer de baas is.

Pasen nodigt ons uit om met nieuwe ogen naar ons leven en naar de wereld te kijken. De steen is weggerold. Wij worden geroepen om getuigen te zijn van die bevrijding. Niet met grote woorden, maar door de manier waarop wij in het leven staan: met een hart dat openstaat voor de ander en een geest die rust vindt in Zijn overwinning.

Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Mogen wij vanuit die vreugde leven, vandaag en alle dagen van ons leven.

Zalig Pasen!

Pastoor Andrea Geria, maart 2026