

de 
Cirkel
Lutjebroek

29e jaargang | 2024 | nummer 15





KOK M E T A A L



- Sierhekwerken •
- Inrijpoorten •
- Gietijzeren verlichting •
- Emaillé bordjes •
- Brievenbussen •
- Accessoires •
- Laswerkzaamheden •

www.kokmetaal.info

Industrieweg 30, 1613 KV Grootebroek - telefoon 0228 512564



Fit Installatie Techniek

Rick Fit
 P.J. Jongstraat 89
 1614 LC Lutjebroek

Loodgieterswerk
 Verwarming
 Sanitair
 Gas

T 06 33 04 65 36
E info@fitinstallatietechnik.nl
W www.fitinstallatietechnik.nl

Kopij inleveren:

uiterlijk donderdag 17 oktober 2024
vóór 12 uur bij: Carolien Koenis
St. Nicolaasstraat 33 tel. 561618
Kopij voorzien van naam, adres en telefoonnummer.
e-mailadres: de_cirkel@yahoo.com

Kopij Kerknieuws inleveren:

Uiterlijk dinsdag 15 oktober 2024 bij de pastorie
E-mailadres: hnicolaas.lutjebroek@hetnet.nl

Kleintjes:

Inleveren en contant betalen (€ 1,= per kleintje) bij
Carolien Koenis

Advertenties:

Activiteitenkalender:

Sabine Appelman, Asterlaan 25, tel. 0623782158

Bestuur:

Voorzitter: Ton Slagter, tel. 515765
Secretaris: Suzanne Hoogland
Penningmeester: Claus Kok, tel. 511814
Leden: Elly Ligthart, Jan Brieffies

Bankrekeningnummer:

NL88RABO0130294594

Overige redactieleden:

Carolien Koenis, tel. 561618
Suzanne Hoogland, tel. 06-37222166
Judith Bloemendaal, tel. 515765
Joyce v.d. Geer, tel. 511574
Sabine Appelman, tel. 06- 23782158

Drukwerk:

Elly Ligthart, Johan Lakenman, Gertrud Lakenman,
Harry Slagter.

Sorteren/nieten:

Elly Ligthart, Martie Lakenman, Annet Buijsman,
Suzanne Hoogland.

Verspreiding naar bezorgers:

Elly Ligthart, Piet de Groot, Gerrit Visser, Pieter
Jong.



Van uw redactie,

Bij het schrijven van dit voorwoord is het de
ene laatste dag van september 2024; de
dagen, de maanden...het jaar vliegt weer
voorbij.

In deze editie is de laatste column uit
Bilthoven te lezen. Eel Ael legt de pen neer.
Een woord van dank voor al de columns die
zijn aangeleverd en hopelijk met plezier
belezen. Jammer dat de inkt op is, maar aan
al het moois komt nu eenmaal ooit een einde.
Eel Ael het gaat u goed!

Een bomvolle Cirkel is voor u samengesteld.
U kunt er weer lekker voor gaan zitten en de
diversiteit aan informatie, ontspannen
leesvoer en de gebruikelijke rubrieken tot
nemen.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

Tot over drie weken!



ALARM 112 ALS ELKE SECONDE TELT

Alarmnummer Politie
Géén spoed, wél politie
0900-8844

Apotheek Stede Broec
tel. 0228-517348
Apotheek Drechterland
tel. 0228-561500

Alarmnummer
Brandweer
tel. 072-5644444

HUISARTSENPRAKTIJK LUTJEBROEK

www.huisartsenpraktijklutjebroek.nl

A.C. Kraanenveld
H.B. Nijenhuis

Tel. 0228-513904

1. spoed
2. recept inspreken
3. assistente



Bloedafname in De Wurf
ma- woe- vr 08.45-09.15 uur
(op afspraak)

BELANGRIJK

- Zonder telefonische afspraak kunt u de post in Hoorn niet bezoeken!
- Alleen als u om medische redenen niet in staat bent de post te bezoeken, kan er een huisbezoek afgelegd worden.
- Op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur belt u bij spoedgevallen uw eigen huisarts!

Bel bij spoedgevallen 's avonds, in het weekend of tijdens feestdagen het telefoonnummer:
0229 – 297800

Verstrekking medicijnen na 18.00 uur 's avonds en in de weekenden
Centrale Apothekers Dienst
West Friesland Hoorn
Maelsonstraat 3, Hoorn. Tel. 0229 208001

Een kleintje kost € 1,00.

Familieberichten kosten € 15,- voor een hele pagina

€ 7,50 voor een halve pagina en € 4,- voor een kwart pagina en kan tegen contante betaling ingeleverd worden bij:

Carolien Koenis, St. Nicolaasstraat 33 (s.v.p. in enveloppe).

Wilt u uw naam, adres en telefoonnummer vermelden als u een kleintje inlevert.

Anders kunnen we het helaas niet plaatsen.

--	--

Mensen die ons blad financieel willen steunen, kunnen hun bijdrage storten op bankrekeningnummer NL 88 RABO 013.02.94.594 t.n.v. De Cirkel.

Bij voorbaat dank!



Promejo 2024/2025

Het nieuwe seizoen van Promejo is alweer begonnen. Voor jongens en meiden in de leeftijd van 5 t/m 15 jaar bieden wij een compleet programma. Elke avond van de week heeft er een andere leeftijdsgroep de groepsavond.

Tijdens de groepsavonden worden creatieve en sportieve activiteiten ondernomen. De groepsavonden worden gehouden in Verenigingsgebouw De Wurf in Lutjebroek. Kinderen kunnen zich nog opgeven via de link op onze facebookpagina! Kinderen zijn ook altijd welkom om een keertje te komen kijken.

De groepsindelingen zien er als volgt uit:

Maandag groep 4/5 van 19:00 tot 20:00

Meiden: Jet, Merel, Sanne D en Femke

Jongens: Wout, Bram en Jesse B

Dinsdag groep 6/7 van 19:00 tot 20:30

Meiden: Nora en Roby

Jongens: Jaap, Cor, Simon, Sam en Cees K

Woensdag groep 8 + 1e /2e van 19:00- 20:30

Meiden: Roxanne en Mebel

Jongens: Jesse V, Mike en Kees

Donderdag groep 2/3 van 18:30-19:30

Leiding: Sanne E, Rick, Bart, Eva, Eef, Romy en Tooske

Vrijdag oudste groep van 19:00-20:30

Meiden: Rona, Ilse en Julia

Jongens: Niels, Nik en Tim

Voor meer informatie:

Check onze Facebookpagina of kijk op onze website:
www.jeugdwerklutjebroek.nl

Agenda:

- Sint-Maarten 11 nov

Jeugdvereniging Promejo Fresialaan 2 1614 SH Lutjebroek E: promejo@jeugdwerklutjebroek.nl



> GLASGARAGE STEDE BROEC SNEL EN DICHTBIJ

Autoruit stuk? Glasgarage Stede Broec helpt u snel weer op weg, tegen de laagste kosten. Bovendien krijgt u levenslange garantie en hebben we regelmatig leuke acties. Wij mogen voor alle verzekeringsmaatschappijen repareren!

> AUTORUIT VERVANGEN

> STERREPARATIE

> AIRCOSERVICE



Specialist in autoruiten!



INDUSTRIEWEG 15e • 1613 KT GROOTE BROEK • ☎ 0228-522877



ruitenberg bouw

www.ruitenbergbouw.nl
bouwen aan uw wereld

Ruitenberg Bouw BV
Theo Ruitenberg
Pastoor Gielenstraat 25
1614 LL Lutjebroek
tel. 06-54263344

JeB

Design&More

- > Bedrukking (bedrijfs-)kleding
- > Stickers
- > Naamcadeautjes
- > Baby-artikelen

met bekende merken als:
Bibs, cottonbaby, chewies & more,
little dutch etc.

www.jebdesignenmore.nl

Horn 20 Lutjebroek | jebdesignenmore@gmail.com | 0653296505

Kaabee komt naar de Wurf



KaaBee is een gezelschap wat louter bestaat uit West-Friezen.
Met hun humoristische sketches door zowel man als vrouw te spelen weten ze al jaren de lachspieren los te krijgen.

De shows van KaaBee staan bekend om hun typisch Westfrieze humor compleet gemaakt door veel muziek waarbij bekende melodietjes worden gebruikt, vaak in een West-Fries jasje gegoten.

Wil je ook eens genieten van een middagje KaaBee?

Kom dan op zondagmiddag 27 oktober naar de wurf.

Ze zullen u vanaf 14.00 uur vermaken en de zaal gaat om 13.30 uur open.

De entree is € 5,00 en daarvoor krijgt u twee kopjes koffie.

Een lekker middagje genieten van west- Friese humor

U kunt plaatsen reserveren via dewurf@hotmail.com of aanmelden in de Wurf

MOZART CONCERT

door de **Nieuwe Westfrieze Cantorij**

op 27 oktober 2024 om 15.30 uur

in de Dorpskerk van Zwaag

Kerkelaan 8, 1689 EA Zwaag

o.l.v. Tineke Broers

m.m.v. Janneke Koetsier, piano

de toegang is gratis; vrijwillige bijdrage na afloop

Programma:

Te Deum Laudamus, Alma Dei Creatoris, Missa Brevis, Ave Verum

Rondo's en Adagio (piano) zie ook : www.nwfc.nl



Wij helpen graag!

In Lutjebroek bestaat al meer dan 30 jaar een prachtige vrijwilligersorganisatie!
Heeft u een hulpvraag maar kunt u dit in uw eigen netwerk even niet oplossen dan kunnen wij in actie komen.

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld:

- vervoer en/of begeleiding naar een specialist;
- vervoer naar een clubje of familie;
- een klein klusje in de tuin, of in uw huis;
- we bezoeken mensen die niet zo makkelijk meer de deur uit kunnen en zich alleen voelen;
- samen boodschappen doen of een boodschapje voor iemand halen;
- computer/telefoon problemen oplossen;
- we hebben in de afgelopen jaren ondersteuning geboden op vele fronten.

Maar in die 30 jaar zijn de vrijwilligers van het eerste uur niet meer, of minder, inzetbaar en is de aanwas van nieuwe vrijwilligers hoognodig. Gelukkig kunnen we nog steeds (bijna) alle hulpvragen invullen, maar we zouden ons vrijwilligersbestand graag wat uitbreiden. Er zijn vast mensen in ons dorp die zo af en toe iets willen en kunnen betekenen voor een ander. De frequentie van de inzet via onze stichting komt vaak neer op een aantal keer per jaar. Bedenk daarbij, dat u zelf ook zo maar eens in zo'n situatie kan belanden en hoe mooi is het dan dat er een Stichting Hulpnet bestaat!

Voor vragen kunt u het nummer van Stichting Hulpnet bellen 06-25505471
(deze staat ook altijd achter in de Cirkel)

Met vriendelijke groet

Stichting Hulpnet, Rony de Groot, Helene Reijn, Mart Schilder, Anita Visser

Gezocht: foto's van de Horn van de jaren +/-1940 tot +/- 1970
o.a. straatfoto's. St. Jozefschool voor en achter, kermisattracties,
foto's op het schoolplein. Golfbaan en schommelschuit op het veld van de
familie Timmerman, zweefmolen, op de Wurf van Dirk (Dolly Raven) enz.

Wilt u de foto's doormailen naar: ctjbakker@quicknet.nl

Bij voorbaat hartelijk dank!



14 oktober zijn onze ouders, opa en oma
Cees en Riet Broersen-Sijm
60 jaar getrouwd.

Wij maken er samen een mooie dag van!
Eric, Karin, Iwan
Sanny en Niels

Woidzicht 13
1614TA Lutjebroek



ZO VAN DE BOER VAN 'T LAND, BIJ U IN DE H

*ELKE DAG VERSE, ZELFGEMAAKTE PATATI!
WIJ ZIJN DAGELIJKS GEOPEND VAN 12 TOT 19.30, WOENSDAG GESLOTEN.
OOK KUNT U TERECHT BIJ ONS VOOR HEERLIJKE SNACKS, BROODJES, IJS ETC.*

MINI-SNACKBAR, BOVENKARSPSEL (BIJ DE KE

DONDERDAG WORSTDAG

Paardenworst
• Metworst • Grillworst •
Leverworst

100 gram voor maar **1,60**

VRIJDAG BIEFSTUK

100 gram voor slechts **3,25**



tel. 0228-514456 www.slagerijgroot.nl

Webdesign

WESTFRIESLAND

*Betaalbare alles-in-één
bedrijfswebsites*

- ✓ Professionele website
- ✓ Hosting en domeinnaam
- ✓ Onderhoud
- ✓ Ondersteuning

www.webdesignwestfriesland.nl

Horn 3 Lutjebroek | 06-13684065

KAGER

AUTOBEDRIJF

Het adres in West Friesland voor onderhoud aan **ALLE** automerken

Gespecialiseerd in VOLVO
Dealer DAIHATSU



P.J. Jongstraat 83, 1614 LB Lutjebroek
0228 - 51 19 70, info@kager.net

www.kager.nl

Wat of ik allegaar uitspoukt hew

Hew je welders un duizendpoôt zien loupén? Hoe skitterend dat gaat met al die pootjes, dat ut un wonder is dat die pootjes niet over mekaar heen stroffe! Tja, ik vergeloik m'n oigen welders met un duizendpoot. Dat komt omdat ik van kloins of an zo verskrikkeluk nuwskiereg de wirreld in keek, me overal over verwonderde wat er allegaar wel en niet kon en zin had om dinge uit te perbere.

Skroive was tekene, rekene was puzzele, leze en nei skoôl gaan was ien groôt avontuur. En ik had er zin an. As ik uitleerd was, den werd ut leven saai en zocht ik weer un nuwe uitdaging.

Neidat ik van skoôl of most om thuis in ut huishouwen te helpen, (ik wou oigelek juffrouw worre, maar dat ging jammer genug niet deur) werd moin wirreltje hil klein, ik vond an dat huishoudeleke werk echt hil-le-gaar niks an. Ik hew er wel veul leerd, maar toen ik ok dat in moin vingers had, was ik deer hil-le-gaar klaar mee. Alle weke weer pispotte lege, vloere stoffe, bedde opmake, elk voorjaar die ofskuweleke skommaak, de hille tent weer overhoup! Ver-skrik-kelek.

Moin taktiek, zo snel mogelek werreke en den toid overhouwe voor m'n oigen, werkte niet, want den pikte me moeder die toid in. Toen docht ik, ik gaan maar nei de eivendskoôl, want huiswerk make overdag mocht wel. Zo leerde ik typen, verkoupkunde (want deer mocht je skildere), boekhouwen en beter Nederlands. Op m'n 17^e kwam ut huis van moin oma d'r ok nag bai om skoôn te houwen. Ok deer reesde ik deur dat huis heen om maar zo gauw mogelek weer thuis te wezen. Ik wou liever leze, maar dat mocht deur de weeks niet, den most ik braaie. Ik sputterde eerst nag teugen, maar moin moeder was slim, die liet me wat voor m'n oigen braaie. En verdomd, ut werkte. Deervan dat ik nou nag of en toe an het braaien ben, of haken, of kantklosse. As je d'r maar leuke dinge van make kon, den was ik er voor in. Maar ja, ik kreeg last van m'n rug, werd saggeroïneg en vond un ketoorbaantje bai un verzekeringsmaatskappai. D'r viel weer hil wat te leren deer, dat was leuk. Zittende had ik ok gien last van moin rug. Toen ik alles over verzekeringe wist, werd ok dat weer saai. Toid voor un are baan, deuze keer bai un boekhoudketoor in Hoorn. Deer hew ik tot moin trouwen werkt. De baas zocht voor moin zo'n zellefde baantje in Bovenkarspel, want deer kwame we te weunen.

Zes weke nei moin trouwen werd ik in Loiden opereert an un dubbele hernia. De drokke duizendpoot kreeg effies rust. Iemal hersteld hew ik op ut boekhoudketoor werkt tot 6 weke voor de geboorte van zeun nummer ien. Toen zeun nummer twee geboren was, most ik weer opereert worre an moin rug, want die duizendpoot reesde nag altoid vuls te hard. Maar ik had er nag niks van leert. Dat ik reesde vrolek verder.

Nei dat de joôs nei skoôl ginge, had ik meer toid voor m'n oigen. Ik ging nei de eivendskool voor nag beter te lere boekhouwen, ik had un stuk of 16 knipklante, ik skreef revues voor brullefte, hield de boekhouding bai van un paar bedroive, naaide m'n oigen klere, bakte taarte voor de verjaardage van moin vader en moeder, hielp ze op die dage. Ik werd sekretaresse van ut zangkoor, skreef stukkes in het blaadje van dat koor, typte dat blaadje, net as ut blaadje van de voebbalclub. Leerde op de computer werreke, mocht op ut gemeentehuis en ut bedroif van moin man hellepe om deer de boel te otomatiseren.

M'n biene begonne weer te stroffelen, moin loif begon met dat resen mee an te raken.

Ik onderzocht de muziekkant met piano- en zanglesse, leerde mandalatekenen en ontdekte, ik wul werreke met mense en kleure. Las un hille houp boeke uit de studiebieb om m'n oigen beter te lere kenne. Ok ontdekke dat stress voor rugklachte zurgt.

Pas toen ik 42 was kon ik echt niet meer vedder. Toid voor therapie. Toid om te lere bekoiken weerom ik altoid zo hard reesde. Dat het alles bai mekaar wel 4,5 jaar duurt, met twee keer un opname in un herstellingsoord. Ik most leren NEI zeggen. Hoewel ut gien leuke toid was, om ut maar zachies uit te drukke, hew ik d'r wel weer un houp van leert.

Toid voor un nuw houfdstuk, de 4,5 jarege Hbo-oploiding Genezend Tekene in Zutphen. Ok hierin weer pauzejaren, want moin noiging tot resen was hardnekkeg. Maar uitoindelijk 'n oigen praktoik Het Kleur-Roik, weer ik den toch les geve kon en tekentherapie gaf. Ik vond ut ge-wel-deg. Voiftien jaar hew ik dat dein. Werd ok nag sekretaresse en voorzitter van de beroepsvereniging om de koste voor tekentherapie vergoed te kreggen. Toen dat allegaar klaar was kon ik met pensjoen.

De duizendpoot was oindelek uitreesd, maar geniet op gepaste mate nag altoid van alles wat ze onderweg in d'r leven allegaar leert het.

Tot un are keer. Anna

TOPKLEURPLAAT



Unieke show

De percussiegroep van Lutjebroek staat plaatselijk ook bekend als 'de drumband' of 'de boemers'. Deze groep verzorgt op zaterdag 2 november een geweldig evenement in **Café De Paus** voor iedereen die durft:

GIEN BOEMERANGST



Afwisselend én samen met een band brengt de percussiegroep **één grote throwback** naar de opzweepende **beats** van Charly Lownoise en 2 Unlimited tot de energieke **rock** van Rage Against the Machine en de nostalgische klanken van ACDC en de Stones. Absolute pareltjes van hits in onze playlist!

De band bestaat uit een vijftal plaatselijke hoogvliegers: Renee Jong is momenteel de leadzanger van de **Thieves**, een rock-coverband bekend van onder meer 'Grootebroek Gaat Los!'. Op gitaar Marco van Velzen en Mike Abbekerk, beiden uit Maple Leaf. De baspartijen komen van Frits Hoogland, de vader van een van onze percussionisten en Mark Kok is de drummer. Zowel Mark als Mike is lid geweest van de percussiegroep van Lutjebroek.

De grote zaal van Café de Paus is deze avond een heus pop-tabernakel met professioneel verzorgd licht en geluid. De bar is gedurende de hele show geopend. Eén van de beste slagwerkgroepen van Noord-Holland plus een enthousiaste band: ruim twintig topmuzikanten op toneel, goeie muziek, koele drankjes en veel gezelligheid... dit wordt een onvergetelijke avond!

Mede mogelijk gemaakt door:



Entreekaartjes à 15,- zijn verkrijgbaar bij de leden, bij Café de Paus en via de online ticketshop (scan hiervoor bijgaande QR-code). 

Deze pagina is gesponsord door Fa. Groot-Vriend

Rijschool

Terpstra

Dé rijsschool voor Lutjebroek en omstreken

- *Het eerste uur is altijd gratis*
- *Van huis tot huis zonder een andere leerling op te halen*
- *Scherpe lespreizen (kijk op de website voor de tarieven)*

www.rijsschoolterpstra.nl

Tel. 06-46406742



De Oude Veiling 55B
Zwaag

JOHN
GREUTER
makelaardij

0228 - 56 46 00

Streekweg 20
Hoogkarspe

www.johngreutermakelaardij.nl

Nieuw seizoen in de Wurf

Het nieuwe seizoen bij de Wurf is weer begonnen.

De biljartkeus zijn uit het vet gehaald, de kaarten worden weer geschud, er wordt over en weer weer gezongen en wat al niet meer.

De wurf bloeit.

Het seizoen begint altijd met de kermis, maar had een ander begin dan dat iedereen zich had voorgesteld. De zaal stond klaar, de koelkasten waren gevuld, het bier stond koud en de mensen achter de bar waren er klaar voor.

Ook het podium voor Clemens en Clemens stond opgebouwd, alleen deze bleef leeg, heel leeg. Door een communicatie fout kwamen ze niet opdagen. Was het zonder band ongezellig, ja en nee meerdere kwamen speciaal voor de muziek en gingen weer, toch bleven er heel veel mensen lekker zitten en konden met elkaar praten over van alles. Vele hebben toch gezellig gezeten en een mooie middag gehad.

Het was heel jammer, maar volgend jaar zullen we de communicatie scherper houden en dit voorkomen.

Toch nog muziek? Ja het hele jaar door in de Wurf. Niet alleen met kermis is er wat te doen.

Het hele jaar door zit er muziek in de Wurf.

Hier een kleine opsomming van wat er allemaal te doen is bij ons....

Klaverjassen, bridge, biljarten, koersballen, zangkoren, spiritualiteit en wat al niet meer.

Ook hebben wij nog enkele zalen te verhuren voor uw vereniging of voor een vergadering.

Er is meer mogelijk dan dat men weet.

Kom eens binnen voor een praatje, kennismaking met de vereniging of vraag aan een van de medewerkers wat de mogelijkheden zijn in de wurf.

U zult er van opkijken hoeveel muziek er toch is in de wurf.

Wij hopen u te mogen begroeten op een van de vele activiteiten bij ons.

Bestuur en medewerkers van de Wurf

Agenda de Stek:

5 oktober Skifit
13 oktober Najaarsconcert Irene
23 oktober Lekker te Gast
27 oktober Streker Kroegspelen
30 oktober Kinderfilm Garfield the Movie
2 november Poppenkast (vanaf ongeveer 3 jaar)
3 november Filmmiddag met High Tea
9 november Westfriese Pubquiz,
20 november Lekker te Gast
28 december Top 2000

*Meer info over de punten van de agenda kunt u vinden op de website:
www.indestek.nl*

Fanfarecorps Irene, najaarsconcert op 13 oktober 's middags om twee uur

Fanfare Irene brengt kleur tot leven. Het thema is "the Sound of Colour". Hoe klinkt kleur? Nou zeer verrassend! De fanfare zal stukken ten uitvoer brengen met een variatie van kleurige melodieën. Ook het opleidingsorkest zal haar vorderingen ten gehore brengen en o.a. "Colours of the Wind" uit Pocahontas uitvoeren. Dit alles onder leiding van dirigente Esther Kok.

Streker Kroegspelen 27 oktober 12:00 uur

Ook dit jaar weer de Streker kroegspelen, traditiegetrouw de laatste zondag van oktober. Helaas zitten we weer vol, maar kom gerust kijken op de locaties die mee doen:

De Kloet, De Flint, Tuf, Florabar, de Paus en uiteraard De Stek.

Kinderfilm Garfield the Movie 30 oktober

Garfield, de wereldberoemde typische binnenkat die een hekel heeft aan maandagen en dol is op lasagne, waagt zich buiten de deur voor een wild avontuur! Als zijn vader, de sjofele straatkat Vic, onverwachts opduikt, worden Garfield en zijn vriend hond Odie gedwongen hun luizenleventje achter zich te laten en met Vic mee te gaan voor een razend grappige, risicovolle roofoverval.

Entree € 3,00, inclusief glaasje ranja in de pauze.

Poppenkast 2 november 14:30 uur

Poppentheater Cassiopeia speelt voor kinderen vanaf 3 jaar de voorstelling: Noorderkroon is zoek. Tim logeert bij zijn opa. Dan gebeurt er iets wonderlijks of is het toch maar een droom?

Aanvang 14:30 uur, gratis entree

Beste ouders en kinderen uit groep 4,

Alle kinderen van groep 4 worden uitgenodigd om hun Eerste Heilige Communie te doen.

Ter voorbereiding op de grote dag gaan we samen mooie en vooral ook gezellige dingen doen: luisteren naar verhalen, knutselen, bidden, een spel spelen, zingen en ook veel lachen en kletsen. Op deze manier zijn we helemaal klaar voor de dag van de Eerste Heilige Communie. Deze zal plaatsvinden op **18 mei 2025** in de Heilige Nicolaaskerk in Lutjebroek.

Ook kinderen die niet gedoopt zijn, zijn welkom. Binnen het voorbereidingstraject is ook ruimte voor hun doopsel.

Wie van jullie doet er graag mee?

Lever deze brief dan ingevuld voor 20 oktober in bij Jantien Kok (De Weed 30) of bij Carola Weel (Zuiderwoid 21). Mochten er vragen of bijzonderheden zijn dan horen we dat graag, persoonlijk, telefonisch (Carola Weel: 06 30099686) of per email (carola.weel@kpnplanet.nl).

We hopen jullie te mogen begroeten!

Groeten,

De communiewerkgroep,
Jantien, Anna, Wienanda en Carola



Communie

Naam:

Adres:

Mobiel telefoonnummer:

Geboortedatum:

Email adres:

**DE KUNST VAN HET OUDER WORDEN
AAN DE HAND VAN DE JAKOBSLADDER**

LEZING
DOOR IGNACE DE HAES

16 OKTOBER
PROTESTANTSE KERK
RAADHUISPLEIN 24 HOOGKARSPÉL

AANVANG 20.00 UUR

TOEGANG IS GRATIS



In het bijbelverhaal van de Jakobsladder zitten zoveel verwijzingen en symbolen dat het een prachtig vertrekpunt is om het te hebben over de zin van het ouder worden. We hebben evenals Jakob te dealen met de gevaren en onzekerheden die we onderweg tegenkomen; zeker wanneer we een dagje ouder worden. Wat is de zin daarvan? Ignace de Haes geeft onder meer workshops op het terrein van loopbaan, zingeving en storytelling.

VAN HARTE WELKOM!

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692
email: ahfrolich@gmail.com
Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601
Koster: Margreet Kievit tel. 0619422730,
telefonisch bereikbaar tussen 10.00 - 17.00 uur
email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek
Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel
www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden. Alle vieringen worden live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Vieringen:

- | | | |
|--------|-----------|--|
| 04 okt | 19.30 uur | Hoogkarspel, meditatie-
vesper, pastor C. v.d. Spek |
| 06 okt | 10.00 uur | Westwoud, ds R. Kooiman |
| 13 okt | 14.00 uur | Hoogkarspel, Kerk in
Uitvoering, The Clue |
| 20 okt | 10.00 uur | Hoogkarspel, pastor Ton
Heijboer |
| 27 okt | 10.00 uur | Hoogkarspel, Wilma van
Ophem |
| 01 nov | 19.30 uur | Hoogkarspel, pastor Cor
v.d. Spek, meditatievesper |
| 02 nov | 19.00 uur | Westwoud, ds Henri
Frölich, oecumenische
gedenkviëring |
| 10 nov | 14.00 uur | Hoogkarspel, Kerk in
Uitvoering, m.m.v. Pieter
Nanne. |

Meditatievesper

Vrijdag 4 oktober om 19.30 uur is er een meditatievesper in de protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is pastor Cor van der Spek. Hij schrijft hierover:

Op woensdag 2 oktober zie ik op de Gerarduskalender dat het gedenkdag is van de Engelbewaarders. Dat bracht mij op 't idee om deze meditatievesper te wijden aan 'engelen'. Hoe vaak hoor je niet dat iemand een engeltje op zijn of haar schouders had bij iets ernstigs wat hem of haar is overkomen, maar dat toch goed afliep. Vandaar de titel: 'engelen, wat moeten we ermee'.

Komende zondag

Zondag 6 oktober om 10.00 uur is er een viering in de protestantse kerk van Westwoud. Voorganger is ds Rudolf Kooiman.

Sacrale dans

Donderdag 10 oktober om 19.30 uur starten we weer met een serie van vier avonden Sacrale Dans. De avonden staan o.l.v. Marry van de Westerlaaken.

De data zijn: 10 oktober, 24 oktober, 14 november en 28 november.

We vragen een bijdrage van € 5 per avond.

Wilt u een keer meedoen? U bent van harte welkom! Wilt u meer weten, dan kunt u mij bellen: Loes Siedenburg: 06 400 224 51

Lezing

Woensdag 16 oktober is er een lezing in de kerkzaal van de protestantse kerk. Spreker is Ignatius Haes. De titel van de lezing is: **'de kunst van het ouder worden aan de hand van de Jacobs ladder'**. In het bijbelverhaal zitten zoveel verwijzingen naar symbolen dat het een prachtig vertrekpunt is om het te hebben over de zin van het ouder worden. We hebben evenals Jacob te dealen met de gevaren, angsten en onzekerheden die we ons op weg tegenkomen; zeker wanneer we een dag ouder worden. Wat is de zin daarvan? Het belooft een mooie avond te worden! U bent van harte welkom, aanvang van de lezing is om 20.00 uur, de kerkzaal is om 19.30 uur open.



Met vriendelijke
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg



MOZART

CONCERT



27 oktober 2024

om 15.30 uur

in de Dorpskerk van Zwaag
Kerkelaan 8, 1689 EA Zwaag

Programma:

Te Deum Laudamus KV 141
Rondo in a kleine terts KV 51*
Alma Dei Creatoris KV 277
Adagio in b kleine terts KV 540*
Missa Brevis in G grote terts KV 140
Rondo in D grote terts KV 485*
Ave Verum Corpus KV 618
(* solo piano)

Onder leiding van Tineke Broers,
met medewerking van Janneke Koetsier, piano

Toegang is gratis. Collecte bij de uitgang. Meer info op www.nwfc.nl

TERUGBLIK

En opeens is het moment daar dat m'n laatste column van de pen rolt. Ik merkte het laatste jaar dat ik steeds meer moeite kreeg om geschikte en interessante onderwerpen te vinden om daar dan een leuk verhaal over te maken. Na veel wikken en wegen, heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt om toch maar te stoppen. Hoe jammer ik het ook vind. Sinds 2005 ben ik columnist en dat heb ik al die tijd met veel passie en plezier gedaan. Ik schat dat ik er in die kleine 20 jaar zo'n 75 heb geschreven. De hoofdreden om dit te gaan doen, was destijds om als buitenpoorter in de Utrechtse provincie de cultuurverschillen tussen hier en de Westfriezen te beschrijven. Als "tegenprestatie" ontving ik elke keer De Cirkel, zodat ik op de hoogte bleef van alle activiteiten rondom mijn geliefde geboortedorpje. Als pseudoniem koos ik Eel Ael (eens een Lutjebroeker, altijd een Lutjebroeker). Waarbij ik de hoofdletters omdraaide. Deze naam vatte mijn gevoel, trots en liefde voor Lutjebroek perfect samen.

Aangezien het onmogelijk en bijzonder saai zou zijn om in ieder stukje iets over cultuurverschillen te melden, verschenen er columns over allerlei soorten onderwerpen. Vaak over gebeurtenissen die ik zelf meegemaakt had zoals autodiefstal, internetcriminaliteit of dreigmail. Maar ook over algemene zaken zoals de Zwarte Pieten kwestie, de Top 2000 of de Elfstedentocht. Menig keer werden mijn dochters ook (kort) genoemd. Degene die ik persoonlijk het beste vond, was mijn openbaring over mijn guilty pleasures. Het verhaal over Mickey Mouse was ronduit slecht en dus duidelijk mijn minste. Mijn voormalige schoonmoeder, zelf een gevierd kinderboekenschrijfster met meerdere gewonnen griffels, heeft mij in het begin een paar tips gegeven. De belangrijkste: schrijven is schrappen. Durf zinnen weg te laten. Daarnaast adviseerde ze om niet te zakenlijk en oubollig te zijn. Ik heb geprobeerd me daar aan te houden. In de loop der tijd heb ik een eigen schrijfstijl ontwikkeld met een min of meer dezelfde indeling en slot. Ook heb ik een aantal basisregels zelf geformuleerd: geen beledigingen of (persoonlijke) aanvallen, geen (persoonlijk) leed of (persoonlijke) problemen en geen meningen opdringen. En als laatste niet schrijven over de politiek of over corona.

Ik ben dus bijna 20 jaar terug begonnen. Als ik zo terugkijk, is er behoorlijk wat met mezelf gebeurd. Een kleine greep hieruit. Ik was toen 34 jaar en nu ben ik 53. Van een dertiger derhalve naar een man van middelbare leeftijd. Ben ik wijzer geworden? Ik denk het wel. In ieder geval grijzer, rimpeliger en brildragend. Bij m'n eerste column was ik nog een prille vader van één dreumes en nu ben ik in het rijkelijke bezit van twee volwassen dochters. Verder was ik in 2005 veel te zwaar. Tegenwoordig ben ik heel erg slank. In de afgelopen periode heb ik vier werkgevers gehad, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen en ben ik twee keer verhuisd. Helaas is mijn relatie stuk gegaan en heb ik vier operaties moeten ondergaan. En zoals bij iedereen die ouder wordt, zijn er bij mij ook velen overleden. Van directe familieleden en vrienden tot bekenden die iets verder van me af stonden.

Voor mijn gevoel is de wereld negatief veranderd gedurende de afgelopen 20 jaar. Ik heb het idee dat mensen steeds agressiever worden en gejaagder leven. Ook groeit, zeker het laatste decennium, de vereenzaming en de individualisering. Het respect voor anderen en dan met name voor ouderen is heel erg afgenomen. Mondiaal zijn er veel oorlogen (geweest). Ook hebben we te maken (gehad) met veel (terroristische) aanslagen. Ik denk bijvoorbeeld aan België, Frankrijk, Duitsland, maar ook in Utrecht. Verder zijn we van crisis naar crisis gehobbeld. Eerst de bankencrisis en de financiële crisis, daarna de coronapandemie, voorts de energiecrisis en nu wellicht de crisis inzake de vluchtelingen. Het online pesten en het zinloos geweld heeft helaas een enorme toevlucht genomen. Terwijl in Amerika het al jaren schering en inslag is dat één of andere malloot leerlingen en leraren neerknalt. En tot slot hebben we al tijden een veel te hoge inflatie en een niet te betalen boodschappenmandje. Niet zo vreemd dat de laatste jaren steeds meer mensen onder de armoedegrens leven en de rijen bij de voedselbank daardoor alsmaar groeien.

Is er dan niets positiefs te melden? Tuurlijk wel! De gezondheidszorg is flink verbeterd. Zodoende is onze levensverwachting hoger geworden en onze levenskwaliteit beter geworden. De opkomst van sociale media, waardoor we makkelijker en sneller bereikbaar zijn. Met name WhatsApp is zeer handig. De opgerichte streamingdiensten die ons vele mogelijkheden geven om films en series te bekijken. Er zijn 3D-printers ontwikkeld die bijvoorbeeld organen kunnen maken. Arbeiders kunnen/mogen vaak flexibeler werken en er zijn meer rechten voor werknemers gekomen. Elektrische auto's hebben hun intrede gedaan met het oog op het milieu en ook de introductie van elektrische fietsen, maar dan voor het gemak. Als laatste wil ik graag noemen het uitschakelen van Osama bin Laden en Saddam Hoessein en andere kopstukken van bijvoorbeeld IS of Al Qaida. Dat luchtte bij veel mensen toch wel op.

Nou, dit was het dan. Aan alles komt een einde. Sommigen zullen mijn stukjes missen, de meesten waarschijnlijk niet. Dat maakt ook niet uit. Ik heb het met veel enthousiasme gedaan. Het is tijd om het stokje door te geven aan iemand met een andere visie en een ander type column...

Nog één keer de groeten uit Bilthoven,
Eel Ael



Parknieuws

Het is alweer enige tijd geleden dat we parknieuws hadden voor de Cirkel. De scholen zijn weer begonnen, de sportclubs draaien weer volop en de vakanties zijn verleden tijd. Tevens is de kermis ook weer achter de rug. We hopen dat u heeft genoten van de afgelopen periode. Het is best een aangename zomer geweest, niet te warm en we hebben best veel zon gezien.

Maar we gaan weer over tot de orde van de dag.

Met de kermis is het mooi rustig gebleven in het park. Er was ook natuurlijk van alles te doen in het dorp zelf waar de kermis staat, mede mogelijk gemaakt door het kermiscomité en de Paus.

Eind juli hadden we de jaarlijks vrijwilligersmiddag, voor alle vrijwilligers en hun partner. Het is altijd een hele gezellige middag op de jeu-de-boulesbanen en het bestuur had het er druk mee om het iedereen naar de zin te maken. Het weer was perfect en iedereen ging met een voldaan gevoel weer naar huis. Het was weer een geslaagde editie.

Er zijn bij de kinderboerderij nog wel wat veranderingen gaande. Alle oudere dieren zijn opgehaald. Dit betekent dat we dit jaar alle jonkies hebben gehouden. Het heeft wel consequenties voor volgend jaar. Deze jonge dieren mogen dit jaar nog niet gedekt worden, dus volgend voorjaar zullen er geen geboortes van geitjes en schapen zijn. Ook de jonge zwanen zijn nu allemaal naar een andere omgeving verhuisd. Nu kunnen we binnenkort de fontein weer in de vijver plaatsen. Dit geeft toch altijd weer extra sjeu aan de boerderijvijver.

Bij de jeu-de-boulesbanen, in de Konkelboet, is een nieuwe AED geplaatst. Laten we hopen dat we deze niet hoeven te gebruiken, maar we zijn in ieder geval voorbereid.

In de Cirkel was te lezen dat Kees en Wilma van de Hortensia er binnenkort mee gaan stoppen. In de afgelopen jaren hebben ze best veel gesponsord voor het park, daar willen we ze natuurlijk hartelijk voor danken, dus bij deze. We hopen dat het jullie goed zal gaan in de toekomst.

We krijgen best veel klachten over hondenpoep in het park. We begrijpen wel dat er in Lutjebroek weinig gelegenheid is om de hond uit te laten en jullie zijn van harte welkom, maar ruim dan in ieder geval de poep even op. Er staan echt heel veel vuilnisbakken in het park, die iedere week geleegd worden, dus het is een kleine moeite om dit te doen. We maken met veel mensen gebruik van het park, dus laten we het netjes houden met én voor elkaar.

Toidverdroif heeft het volleybaltoernooi gehouden in het park en de IJclub de gezellige nazit en prijsuitreiking van de jaarlijkse schuientocht. Het volleybaltoernooi viel bijna in het water, maar dit toch uiteindelijk goed gekomen. De schuientocht had dit jaar beter weer als vorig jaar. Het is toch mooi dat we zo'n prachtige plek hebben om dit soort festiviteiten te kunnen houden in het dorp.

Op 12 oktober staan we met een aantal bestuursleden op de Vrijwilligersmarkt in Enkhuizen, georganiseerd door Vrijwilligerspunt in Hoorn. Het vrijwilligersbestand wordt al wat ouder en er vallen soms mensen weg, door drukte of een andere oorzaak. Op deze markt staan verschillende organisaties uit de buurt om mensen te motiveren vrijwilligerswerk te gaan doen. Mocht u interesse hebben, u bent van harte welkom. Deze wordt gehouden in de Westerkerk te Enkhuizen en is van 10:00 tot 13:00 uur. Uiteraard zoekt de Woid ook vrijwilligers.

De bakken met bloemen doen het weer perfect, maar de winterviolen zijn ook alweer in bestelling. Het snoeiwerk gaat binnenkort beginnen, u ziet, er is weer volop reuring en bedrijvigheid in het park. Met mooi nazomerweer zien we u graag weer een rondje doen bij ons, u bent van harte welkom.

Bestuur stichting park de Woid

Deze pagina wordt gesponsord door Fa. Groot-Vriend



Centrum voor Hoogbegaafdheid
HBcentrum Hoogkarspel

Diensten:

Groepen met ontwikkelings-
gelijken, dagbesteding,
coaching, trainingen.

Noordervoert 55
1616 PB Hoogkarspel
info@hoogbegaafdheid.nl

www.hoogbegaafdheid.nl

**Bijles voor kinderen
op de basisschool.
Huiswerkbegeleiding
voor kinderen in
het 1^e en 2^e jaar VO.**



**Heeft uw kind
een steuntje in de rug nodig?**

Maak dan, geheel vrijblijvend,
een afspraak voor een informatiegesprek

Monique Oud

Groepsleerkracht en Gediplomeerd Remedial Teach:

e-mail: rtruggensteuntje@gmail.com

tel.: 06-15401469 (graag voicemail inspreken i.v.m. werk)

Facebook: RT-praktijk Ruggensteuntje Grootebroek

KAPSALON
RAVEN



Onze openingstijden:

Maandag Gesloten
Dinsdag 9.00 - 17.30 uur | 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 9.00 - 17.30 uur
Donderdag 9.00 - 17.30 uur | 18.30 - 21.00 uur
Vrijdag 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur

Behandeling op afspraak

**Graag tot ziens bij
Sandra, Loes en Caroline!**

P.J. Jongstraat 88, 1614 LG LUTJEBROEK
telefoon 0228-756920

www.kapsalonraven.nl en ook op:



WOORDJE PASTOR



Kijken met Gods ogen

Enkele jaren geleden heb ik eens iemand begeleid op zijn laatste stuk levensweg. De man is jong ziek geworden en uiteindelijk jong gestorven. In die laatste maanden bezocht ik hem elke week op een vast tijdstip en bracht ik hem ook elke week de Heilige Communie.

Toen ik na enkele weken uit het huis bij de ernstig zieke man kwam, was de buurvrouw toevallig aan het vegen voor haar deur. De buurvrouw riep me en vroeg me onmiddellijk of ik wel wist bij welke mensen ik elke week op bezoek kwam. Ze begon te vertellen over wat de man in het verleden allemaal had gedaan, neen, voor haar deugde hij helemaal niet.

Ik had van de man een totaal ander beeld en kan getuigen dat de man in grote overgave aan God zijn laatste stuk levensweg heeft geleefd en bijna als een heilige is gestorven. Het verhaal van de buurvrouw en hoe ik de man de laatste maanden als christen kende waren twee totaal verschillende verhalen.

We kunnen soms een totaal ander beeld van mensen hebben dan ze werkelijk zijn. Niet zelden is ons beeld ook gekleurd door het verleden. Het is onze constante opdracht om met de ogen van God naar mensen proberen te kijken, los van wat hun uiterlijk of afkomst of verleden ook is. De zin die we kunnen lezen in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 16 vers 7 blijft voor elk van ons levenslang een opdracht. Daar zegt God tot Samuel die een nieuwe koning moet gaan zalven: "Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart."

Gods Zegen, pastoor A. Penne.

VIERINGEN IN DE WEEK VAN 06 T/M 20 OKTOBER

Zondag 06 oktober 10:00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. het Kinderkoor, jongerenkoor, dameskoor en het herenkoor.
Voorganger: Diaken Jules Post.

Deze viering zal worden ondersteund door al onze koren.
Wij hopen de viering hiermee een extra feestelijk tintje te geven.
Ook zullen er enkele mensen uit onze parochie in het zonnetje worden gezet.

Wij nodigen u van harte uit om dit samen te komen vieren.

***Na de viering is er koffie, thee, limonade en wat lekkers.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd.***



Intenties 06 oktober:

Sjaak en René Ruitenbergh; Toon en Corrie de Wit-Rood; Overleden familie Slagter-Ligthart; Gerard Timmerman; Rob Spruijt; Meindert van der Gulik; Cor en Afra Rotgans-van den Berg; Paul Stap; Evert en Rie Kolenberg-van Velzen; Theodorus en Catharina Scholten-Keeman; Nel Slagter-Stap; Dirk en Alie Ligthart-van Dulmen en Pastoor Jaap Ligthart; Arie Stap; Piet en Alie Stap-Jong; Sjaak Timmerman; Nic en Elisabeth Groot-Oud; Ans Stap; Piet en Gre Buurman-Duin.



Begrafenis- en crematie-
vereniging 'Sint Nicolaas'

“Een uitvaart is bij ons in vertrouwde handen”

Uitvaartvereniging 'Sint Nicolaas' verzorgt begrafenissen en crematies voor alle gezindten, werkt zonder winst oogmerk en is dus niet commercieel. Een geruststelling en een zorg minder.

Onze vereniging werkt nauw samen met uitvaartverzorgster Jacqueline Pennekamp. Jacqueline is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer: 06 - 29 45 40 12

Informatie, ook bij vragen over de voordelen van het lidmaatschap:
Jos Timmerman, tel. 06-53942672 of
Rona Slagter, tel. 06-38897838

Voor slechts € 25,00 per jaar bent u al lid van onze vereniging. Kinderen van leden zijn zelfs gratis tot hun 18e verjaardag.

Kom tot bloei
bij Berend Botje
en laat zien hoe mooi je bent



PUUR, LICHT EN LIEFDEVOL

Suzanne Oud Fotografie

Zwangerschap & Newborn fotografie
Kinder- en Gezinsfoto's
Bruiloften



Fijne fotostudio in Lutjebroek
Ruim 8 jaar ervaring

WWW.SUZANNEOUDFOTOGRAFIE.NL

Patrick Baas Tuinen



tuinaanleg • tuinonderhoud
(sier)bestrating • vlonder • vijver
schuttingen • beschoeiingen

De Weed 51, 1614 KJ Lutjebroek
telefoon 06 - 13 69 31 86

www.patrickbaastuinen.nl

Uitstelling Allerheiligste zondag 06 oktober

Elke eerste zondag van de maand van 16.00 - 17.00 uur zal de kerk geopend zijn voor persoonlijk gebed.



U bent van harte welkom om binnen te gaan, even in de banken te zitten en/of een kaarsje aan te steken. Tevens Eucharistie uitstelling van de monstrans met het allerheiligste. Kom en ga zoals het u zelf past.

Zondag 20 oktober 10:00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. het dameskoor
Voorgangers: Groep Lutjebroek

Intenties 20 oktober:

Sjaak Timmerman; Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman; Paul Stap; Marcel Oud, Lau Oud en Annie Oud-Dijkman; Cor Kooij en dochter Carla Ligthart-Kooij; Jan Jong en overleden familie Jong-Slagter; Bas en Tiny, Gerard en Piet van der Thiel; Rob Spruijt; Riet Kok-Baas; Meindert van der Gulik; Co en Afra Rotgans-van den Berg; Nico Ligthart en Ria Kok-Koomen; Peter Kok en Toon en Aat Kok-Mol; Ans Stap; Piet en Gre Buurman-Duin; Piet en Alie Stap-Jong; Toon en Corrie de Wit-Rood; Ad en Sybille Roobeek-Vergeer.

VOORVERMELDING

VIERING OP ZONDAG 03 NOVEMBER

Zaterdag 02 november 19:00 uur: Allerzielenviering m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorgangers: Groep avondwake

Zondag 03 november 10:00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het herenkoor
Voorganger: Kapelaan Peter Piets. Misdienaars: Femke Oud – Steffen Timmerman

Intenties voor zondag 03 november worden opgenomen in de volgende Cirkel.



In september en oktober is op dinsdag morgen van 10:00 t/m 12:00 uur de kerk geopend. U bent van harte welkom om binnen te lopen.

OVERIGE EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE REGIO

Johannes de dooper te Grootebroek

Zondag 13 oktober 10:00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Jules Post.



Sint Franciscus Xaverius te Enkhuizen

Zondag 13 oktober 10:00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Peter Piets, muzikale omlijsting door het St. Caecilia koor.

Heilige Laurentius te Hoogkarspel

Zondag 13 oktober 10:00 uur Eucharistieviering
Voorgangers: Pastoor Andrea Geria.

Voor meer informatie zie ook: www.parochieswestfrieslandzo.nl
Voor informatie kunt u ook terecht bij de parochie administratie tel:0228-511566

DOOPDATA:

Het verkrijgen van informatie en het opgeven voor de doop (minimaal een maand voor de doopdatum) kunt u ALLEEN doen bij het Parochie-secretariaat. Tel: 511566.



Start eerste Heilige Communie

Wij gaan binnenkort weer starten met het project voor de eerste Heilige Communie. Op 18 mei wordt er een mooie viering gehouden in onze Heilige Nicolaaskerk, waarin kinderen hun eerste heilige communie mogen gaan doen. In deze Cirkel vindt u de uitnodiging.

Wij hebben er al veel zin in om er samen met de kinderen weer een mooie tijd van te maken!

Groetjes, Carola, Jantien, Wienanda en Anna

ARTIKEL PASTORALE ZORG

Ziekencommunie



Als u niet meer in staat bent om de weekend vieringen in de kerk te bezoeken maar u wilt wel graag de communie ontvangen? Dan kunt u vragen of u de Heilige Communie thuis kan ontvangen. U meldt dit dan bij het secretariaat.

Zij regelen dat de pastoor Andrea Geria langskomt op een vooraf afgesproken tijd.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Tel: 0228-511566 op dinsdag en donderdag morgen van 09:30 – 11:00 uur.

Pastoraal Gesprek



Iedereen heeft weleens behoefte aan een gesprek. Even je hart luchten, je zorgen met iemand delen, iemand die voor je bidt, zomaar even een praatje maken of een luisterend oor. Voor al deze onderwerpen of vragen kunt u terecht bij pastoor Andrea Geria. Pastoor Andrea zou ook graag parochianen leren kennen en in gesprek gaan.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.
Tel: 0228-511566 op dinsdag en donderdag morgen van 09:30 – 11:00 uur.

Oudergebedsgroep

De oudergebedsgroep is een groep ouder(s)/verzorger(s) die hun betrokkenheid op school vormgeeft door iedere tweede vrijdag van de maand om 9.00 uur op het Martinuscollege bij elkaar te komen om te bidden voor de leerlingen, medewerkers en schoolleiding. De oudergebedsgroep gelooft dat het gebed van onschatbare waarde is in deze periode van lichamelijke en geestelijke groei naar volwassenheid. Je mag als ouder je kind loslaten en vertrouwen dat God blijft zorgen voor je tiener.

Het Martinuscollege stelt hiervoor de stilleruimte beschikbaar. De oudergebedsgroep zou het geweldig vinden als ook u hier deel van wilt uitmaken!

Meer informatie?

Ouders/verzorgers die deel uit willen maken van de oudergebedsgroep zijn van harte welkom om met ons mee te bidden. Ook verzorgen we maandelijks een gebedsbrief waarop u zich kunt abonneren.

Doet u mee? Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op via oudergebedsgroep@martinuscollege.nl.

Namens de oudergebedsgroep,
Betty, Claudia, Hilde, Irena, Mariska, Marleen



Parochie van de Heilige Nicolaas te Lutjebroek

Uw parochie, nu en in de toekomst

Erfstellingen & Legaten en schenkingen

Belangrijke wijziging:

Voor kerkelijke en goede doelen instellingen geldt thans een 0 tarief (de heffing van successierecht is afgeschaft).

DE BIJZONDERE PLAATS VAN DE PAROCHIE

In het leven van veel mensen neemt de parochie een belangrijke plaats in. Er vinden regelmatig vieringen plaats, en het is ook de plek waar we stilstaan bij bijzondere momenten in het leven. Momenten van vreugde en verdriet, zoals het doopsel, het huwelijk en het afscheid van dierbaren. In de parochie is aandacht voor de noden van mensen in onze maatschappij, zoals zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden, maar ook voor de noden van mensen in de derde wereld.

Een centraal punt in de parochie is het kerkgebouw dat door de parochie wordt onderhouden. De kerk is beeldbepalend in ons dorp.

De parochie heeft een bijzondere plaats in de samenleving en in de harten van veel mensen. Daarom is het van groot belang dat de parochie kan blijven voortbestaan.

Met uw kerkbijdrage, de parochieveiling, collectes etc. steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

Uw Testament en de Parochie

Als u nadenkt over uw nalatenschap, denk dan ook aan uw parochie. In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook de parochie tot (mede)erfgenaar benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het parochiewerk uw nalatenschap moet worden besteed. U kunt de parochie op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

ERFSTELLING

U benoemt de parochie als erfgenaar voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaar erft. Een erfgenaar is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie tot (mede)erfgenaar benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

LEGATEN

U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

NOTARIS

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.

PAROCHIE

Onze parochie zal u graag informeren over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstellingen en legaten. Het voortbestaan van onze kerk en parochie is financieel afhankelijk van bijdragen van onze gemeenschap. In de laatste 25 jaren zijn de herkomst van inkomsten van onze parochie drastisch gewijzigd. De opbrengst van kerkcollectes is sterk gedaald. De hoogste bijdragen aan ontvangsten komen uit de parochieveiling en de gezinsbijdragen. Wij willen daarom ook de mogelijkheid bij u aanbevelen om bij overlijden een legaat of een erfstelling aan de kerk te vermaken. Door het doen van een legaat of een erfstelling helpt u mee onze parochie en kerk voor het nageslacht te behouden en door te geven.

Onderstaand geven wij de mogelijkheid van een legaat aan of het benoemen tot erfgenaam van een instelling bij overlijden en het belastingtarief hierop

Voor erfrechtelijke verkrijgingen door kerken en instellingen met een ideëel doel heeft de Overheid **de heffing van successierecht afgeschaft**.

Gelukkig heeft de Nederlandse Overheid een uitzondering gemaakt voor kerken en instellingen met een ideëel doel zoals missie, zendingswerk, gezondheidsinstellingen, hulporganisaties voor binnen- en buitenlandse instellingen en ruimte gegeven door het doen van legaten aan deze instellingen. Erfstellingen of legaten aan deze groep zijn geheel vrijgesteld indien en voor zover aan die verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontnemt van te zijn geschied in het algemeen belang.

SCHENKING

Het 0 tarief geldt tevens voor schenkingen. In de Inkomstenbelasting bestaat de mogelijkheid aftrekposten te creëren door middel van schenkingen. Daarvoor geldt onder meer als eis, dat een drempelbedrag wordt overschreden. Dit bedraagt 1% van het verzamelinkomen. Indien de schenking plaatsvindt door middel van een periodieke (tenminste jaarlijkse) gift, waartoe de schenker zich bij notariële akte verplicht voor een periode van tenminste 5 jaar, geldt het drempelbedrag niet en is jaarlijks de gehele gift fiscaal aftrekbaar.

Financiële Commissie en Parochiebestuur



We zijn aangesloten bij **ANBI** (algemeen nut beogende instelling) via Bisdom Haarlem-Amsterdam waar wij onder vallen. u kunt uw gift hierdoor gebruiken voor uw belastingopgave.

PAROCHIE VAN DE HEILIGE NICOLAAS LUTJEBROEK

Periode van 05 oktober 2024 t/m 25 oktober 2024. Opgave intenties tijdens spreekuur op de pastorie. Inleveren kerkkopij t/m dinsdag 15 oktober 2024 op de pastorie.

Pastorale zorg:

Diaken Jules Post
e-mailadres: pastor@phlh.nl
tel: 06-37406247, bij geen gehoor tel: 511566
Correspondentieadres: Parochiesecretariaat
P.J. Jongstraat 45 1614 LB Lutjebroek

Parochieraad:

A.M.H. Brieffies-Hendriks, voorzitter P.J. Jongstraat
106 tel: 518150
M. Bolman-Oud, secretaris de Eenhoorn 126
Oosterblokker tel: 0229-262114
H.J.W. Slagter, penningmeester tel: 517880
A.L. Rooboek, notulist tel: 515955
A.M. Groot-Groot tel: 563631

Parochiesecretariaat geopend:

dinsdag en donderdag
van 10:00 uur – 11:00 uur tel: 511566
e-mailadres: hnicolaas.lutjebroek@hetnet.nl
Website: www.parochienicolaas.nl
 www.facebook.com
Parochie Heilige Nicolaas Lutjebroek

Koster: C.W.T. Oud tel: 514140

Verzorging bloemen in de kerk:

Mirjam Kok-Vriend tel.: 516399 en
Carla Slagter-Kok tel: 515322

Begrafenisvereniging St.-Nicolaas:

Website: www.parochienicolaas.nl en klik dan op
onze banner van de begrafenisvereniging.
Uitvaartleider: Jacqueline Pennekamp
tel: 06-29454012

Rouwbegeleiding:

Zowel voor individueel als groepsbegeleiding
Parochiesecretariaat. Tel. 0228-511566

Stichting hulpnet:

U kunt bellen naar tel: 06-25505471.

Crisis? Bent u het spoor even kwijt?

Wilt u praten over uw problemen?
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
Stichting Hulpverlening vanuit de
Westfriese Kerken tel: 0229-271684

Bankrelaties:

- NL18 RABO 01302.00.115 t.n.v. R.K. Kerk
- NL30 RABO 01302.00.093 t.n.v. Misintenties
- NL30 RABO 01302.00.190 t.n.v. Gezinsbijdrage kerk (ook voor collectebonnen)

ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beoogde Instelling.
Door belastingdienst aangegeven onder,
RSIN nr: 002861665



Help onze administratie

Geef uw wijziging door met deze bon (brievensbus pastorie). Bij verhuizing kunt u ook in een TNT-verhuisbericht "RK-parochie" aankruisen.

LAAT JE KENNEN!

Naam/voornaam:M/V
Geboortedatum:
Adres:
Postcode/plaats:
Wijziging:

Gezinsleden
Naam/voornaam/geboortedatum:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Geboorte? Adreswijziging? Trouwplannen? Verlies?
Blijf in contact met uw kerk!!!

ACTIVITEITENKALENDER



OKTOBER

Di	1	KBO Biljarten op de klok in de Wurf aanvang 13.00 uur
Di	1	KBO Kienen in de Wurf aanvang 13.30 uur
Di	1	KBO Competitie biljarten in de Wurf aanvang 13.00 uur
Wo	2	Spirituele Ver. Iris - De Wurf 20:00 uur - Claudia Degeling - Lintjes
Do	3	KBO Biljarten op de klok in de Wurf aanvang 13.00 uur
Do	3	KBO Prijsklaverjassen in de Wurf aanvang 13.30 uur
Do	3	KBO Competitie biljarten in de Wurf aanvang 13.00 uur
Ma	7	Koersbal in de Wurf start 13.30 uur
Di	8	KBO Biljarten op de klok in de Wurf aanvang 13.00 uur
Di	8	KBO Modeshow in de Wurf aanvang 13.00 uur
Wo	9	Spirituele Ver. Iris - De Wurf 20:00 uur - Do Lemette - Roet lezen
Do	10	KBO Biljarten op de klok in de Wurf aanvang 13.00 uur
Do	10	KBO Competitie biljarten in de Wurf aanvang 13.00 uur
Ma	14	KBO Jeu de Boules in park de Woid aanvang 13.30 uur onder leiding van Jan Bakker
Ma	14	Koersbal in de Wurf start 13.30 uur
Di	15	KBO Biljarten op de klok in de Wurf aanvang 13.00 uur
Wo	16	Spirituele Ver. Iris - De Wurf 20:00 uur - Irene Haverbush - Kaart en liedjes
Do	17	KBO Biljarten op de klok in de Wurf aanvang 13.00 uur
Do	17	KBO Competitie biljarten in de Wurf aanvang 13.00 uur
Do	17	Stede Broec Seniorenraad -Film voor wat oudere doelgroep in het Postkantoor aanvang 14.00 uur
Zo	20	Gezamenlijke KBO's Klaverjasdrive in het Verenigingsgebouw te Bovenkarspel
Ma	21	Koersbal in de Wurf start 13.30 uur
Ma	21	KVG High tea aanvang 13.00 uur in café de Paus
Di	22	KBO Biljarten op de klok in de Wurf aanvang 13.00 uur
Do	24	KBO Competitie biljarten in de Wurf aanvang 13.00 uur
Do	24	KBO Biljarten op de klok in de Wurf aanvang 13.00 uur
Do	24	Muziekvereniging Sint-Caecilla, vanaf 18:45 uur, ophalen oud papier
Wo	23	Spirituele Ver. Iris - De Wurf 20:00 uur - Truus Knijn - Foto's overledenen
Zo	27	Wintertijd
Zo	27	KAABEE komt naar de Wurf vanaf 14.00 uur zaal open 13.30 uur in de Wurf
Ma	28	Koersbal in de Wurf start 13.30 uur
Di	29	KBO Biljarten op de klok in de Wurf aanvang 13.00 uur
Wo	30	Spirituele Ver. Iris - De Wurf 20:00 uur - Ruud Zevenek - Entreenummer
Do	31	HALLOWEEN
Do	31	KBO Biljarten op de klok in de Wurf aanvang 13.00 uur
Do	31	KBO Prijsklaverjassen in de Wurf aanvang 13.30 uur
Do	31	KBO Competitie biljarten in de Wurf aanvang 13.00 uur

NOVEMBER

Za	2	De Boemers - Gien Boemerangst in café de Paus
Ma	4	Koersbal in de Wurf start 13.30 uur
Wo	6	Spirituele Ver. Iris - De Wurf 20:00 uur - Marianne Haaster - Sieraden
Zo	10	Spel & filmmiddag in de Wurf aanvang 13.00 uur
Ma	11	Koersbal in de Wurf start 13.30 uur
Ma	11	SINT-MAARTEN

Geef uw activiteiten-programma op tijd aan ons door, zodat wij de kalender bij kunnen werken en daarmee een ieder op de hoogte kunnen houden van de activiteiten in ons dorp.

VOOR UW PROFESSIELE HUIDZORG

Huid- en laserkliniek voor huidverzorging
en specialistische behandelingen

Welkom bij Beauty Planet, de huid- en laserkliniek
waar uw huidgezondheid onze prioriteit is.

Als gerenommeerd huidinstituut, specialiseren wij ons
in huidverbetering, behandeling van uiteenlopende
huidproblemen en het bieden van specialistische
behandelingen in onze medische kliniek.

Met geavanceerde technologieën zoals huid laser
technologie en diepgaande huidscans en analyses,
staan we aan de voorhoede van anti-aging
en huidverjonging.



Nederlandse
Vereniging van
Huidtherapeuten



Kwaliteits geregistreerd

Register Huidtherapeuten Britt Oosterhuis, Lesley Jasper en Sandra Burrel

WE ZIEN JE GRAAG BIJ BEAUTY PLANET

This is where the magic happens

beautyplanet
huid- en laserkliniek

Zesstedenweg 112 | 1613 KC Grootebroek

0228-522534 | www.beautyplanet.nl | info@beautyplanet.nl

beautyplanet