

## ADVENT

Beste parochianen,

Het woord Advent is afgeleid van de Latijnse woorden advenire (naderen) en adventus (komst) In het jaar 380 tijdens het concilie van Zaragoza komt het begrip advent voor het eerst naar voren. De Advent werd in die tijd als aanwezige en gangbare periode in het christendom ervaren. Maar pas vanaf de vijfde eeuw werd de advent daadwerkelijk gevierd. Eerst als voorloper voor het Epifaniefeest op 6 januari. Filastrius, bisschop van Brescia heeft in 385 het verband met het kerstfeest ontdekt en ook beschreven

Het begin van de Advent is ook het begin van het kerkelijke jaar. Zo gaan we nu op de eerste zondag van de advent van start met het A-jaar. In het A-jaar zijn de evangelielezingen uit Mattheus.

Sinds het tweede Vaticaanse concilie wordt de Advent periode gezien als een tijd van voorbereiding. Niet alleen op de viering van de menswording van Jezus met kerstmis (de eerste komst) maar ook een hoopvol uitzien naar zijn wederkomst, de tweede komst. Daarom is Advent ook een tijd van verwachting. De lezingen uit het Mattheus evangelie zijn bepalend en worden veelal ondersteunt door teksten van Jesaja en van Paulus uit Romeinenbrief. Na de derde zondag, zondag Gaudete komt op de vierde zondag Maria naar voren als verwachtende.

Op de eerste zondag geeft Jezus ons de boodschap "Wees Waakzaam". Die raad geeft hij ons na zijn verhaal over de tijd voor de zondvloed. In die tijd waren de mensen zozeer met zichzelf bezig dat ze geen oog hadden voor de werkelijkheid om hen heen. En daarmee zitten we meteen in de realiteit van vandaag, want ook vandaag moeten we ons afvragen of we niet alleen waakzaam voor eigen werkelijkheid zijn maar ook voor de werkelijkheid om ons heen. Dan is waakzaamheid vereist. We moeten dus meer doen dan alleen maar binnen onze eigen lijntjes te kleuren. Onze lijntjes van bezit, plezier, verlangen, gezondheid, succes, geen enkel tekort. Dat zijn hele mooie en aangename lijntjes maar hebben we ook aandacht voor de lijntjes van anderen. Lijntjes van eenzaamheid, armoede, ongeluk, ziekte, radeloosheid, ellende, tekort aan alles en nog wat.

"Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag Uw Heer komt" zegt Jezus tegen ons. Het is zijn Vader, God zelf die ons voortdurend oproept om te kiezen tussen licht en donker. Licht van liefde en vrede, van aandacht voor elkaar, van eerbied voor de natuur, positief denken, van streven naar gerechtigheid en zoveel andere zaken die Gods schepping tot een aards paradijs maken en niet tot de donkere wereld van egoïsme en eigenbelang, oorlog en terrorisme, vernietiging van onze aarde, de

waaninnige rijkdom van enkele honderden en de afgrijselijke armoede van honderden miljoenen andere mensen.

De komst van de Mensenzoon: dat is dus Kerstmis vieren. Ik wil afsluiten met een citaat uit een brief van een onbekende auteur, die ons probeert een boodschap te geven en daarin doet alsof Jezus die brief heeft geschreven.

*Ik kan mij vorig jaar herinneren....*

*Families en vrienden kwamen bij elkaar en hadden een fijne tijd samen. Het was groot feest met mooie gedekte tafels en heerlijke gerechten, ook kerstversieringen maakten het extra feestelijk.*

*Maar weet je, Ik was niet uitgenodigd.*

*Ik was wel eregast maar men was vergeten Mij een uitnodiging te sturen. Het verjaardagfeest was ter ere van Mij, maar ik was er niet bij. Terwijl IK er zo graag bij geweest zou zijn.*

*Om middernacht omhelsde iedereen elkaar, Ik stak Mijn armen wijd uit en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen....maar niemand dacht eraan. Het leek dat Ik niet welkom was.*

Medeparochianen Laten wij in deze adventsperiode Jezus oproep navolgen en "waakzaam zijn" en samen solidair zijn tegen de armoede en omzien naar elkaar. Het zou toch een heerlijke Kerstmis zijn als wij door waakzaamheid en solidariteit de komst van Jezus, de komst van God op aarde feestelijk zouden kunnen vieren. De geciteerde brief eindigt:

*Wat zou ik het fijn vinden als je Mij de komende kerst mee liet vieren. Dat ik mee mocht delen in het feit Ik ruim 2000 jaar geleden geboren werd, om voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven omdat ik van jou hou.*

Ik wens u allen een zalig kerstmis.

Diaken Wim Zürlohe