

Wat is waarheid?

Op 22 juni gedenkt de Rooms-Katholieke Kerk de heilige Paulinus van Nola die stierf in 431. Hij was van Spaanse afkomst en had christelijke ouders, maar toch werd hijzelf niet gedoopt. Paulinus doorliep een glansrijke carrière en werd uiteindelijk zelfs gouverneur van het gebied rondom Napels in zuidelijk Italië. Na de dood van zijn zoontje legde hij en zijn vrouw allebei de gelofte van onthouding af, zij verkochten al hun bezittingen (en dat was heel wat!) en gaven dit aan de Kerk om onder de vele armelui te verdelen en lieten zich dopen. Vrouwlief ging het klooster in en Paulinus werd op voorspraak van het kerkvolk (dat kon nog in die dagen) priester gewijd. Vervolgens trok hij de natuur in alwaar hij met gelijkgestemden een kloostergemeenschap vormde. Als hooggeplaatste politicus in het Romeinse Rijk nam hij het reeds op voor de misdeelden en probeerde altijd de waarheid na te streven, ook als dit voor hem nadelig uit mocht pakken. Door het immer zoeken naar de waarheid kwam hij uiteindelijk terecht bij de Waarheid. Zijn zoeken naar God, die hij als de ultieme Waarheid ervoer, maakte dat hij nu op een andere manier vader kon zijn, namelijk van geestelijke kinderen. Deze hielp hij mee om ook naar de Waarheid te zoeken en te vinden.

Jezus draagt ook ons in het hier en nu op om te zoeken naar de Waarheid die wij in God mogen vinden en ervaren. Christus zelf verzekert ons reeds dat er vele valse profeten zijn, vermomd in herderskleding. Tevens geeft Jezus ons het beeld dat men de boom herkennen kan aan de vruchten; een zieke boom brengt slechte vruchten voort. Zo geldt dat ook voor ons: als wij meedoen aan roddel en achterklap, als wij teveel onze eigen mening willen laten gelden of helpen aan de sfeer te bederven, dan brengen wij slechte vruchten voort die de gemeenschapsofbouw tegenwerken. We zoeken dan niet naar de Waarheid, maar slechts naar eigenbelang en een zogenaamd gezellig sfeertje.

We mogen, ja zelfs moeten, elkaar juist nu bemoedigen en inspireren en daarom verdraagzaam zijn naar elkaar. In gesprek blijven en niet slechts mopperen, helpen in plaats van er de brui aan dreigen te geven, zodat wij als kerkgemeenschap samen blijven zoeken naar en vertrouwen op de Heer die ons, ieder op zijn of haar eigen wijze, Zijn Waarheid zal doen inzien.

Amen!

Kapelaan Peter Piets juni 2022