

Wat is vrijheid?

Tja, da's een lastige vraag. Als ik voor mijzelf meer vrijheid wens in gedachten, doen en laten, kan het betekenen dat het ten koste gaat van de vrijheid van anderen. Immers, als ik schoner drinkwater wil dan zal ik moeten stoppen met het gebruik van giftige stoffen lozen in het oppervlaktewater..... Als ik mijn bedrijfsbusje zo dicht mogelijk bij mijn eigen voordeur wil hebben, omdat ik geen meter te veel wil lopen en daarom maar parkeer voor het keukenraam van de burenen..... Als ik hou van harde muziek met de ramen open terwijl ik weet dat er een buurtbarbecue is..... Als je jezelf op de voorgrond plaatst over de grenzen van het toelaatbare heen..... Als je land in een oorlog wordt meegezogen waar nooit iemand wijzer of beter door zal worden en je bekomt een oproep als dienstplichtige.....

Regels om je aan te houden zijn nu eenmaal nodig. Of het nu regels op de werkvloer, op het sportveld of binnen het gezin zijn; regels maken sociaal verkeer mogelijk. Ook liturgie kent regels. Voor sommigen misschien wat al te veel regels, maar ze zijn er! Zeker voor wat betreft de eucharistieviering zijn er bepaalde regels waaraan wij allen ons dienen te houden, ook al denk je er zelf anders over. Bij bepaalde wetten en regels kun je vraagtekens plaatsen, maar toch getuigt het van goede zin als je er aan houden wilt. Regels en wetten zijn tenslotte gemaakte afspraken die zijn vastgelegd en daarom niet langer afhankelijk van je eigen, individuele voor- of afkeur.

Daar ik als alleen levende man niet veel ruggespraak kan houden met medemensen, loop ik regelmatig aan tegen grenzen die bepaald zijn door anderen. Soms ervaar ik dit als inperkend of betuttelend, maar vaak ook besef ik (meestal pas later en er op terugkijkend) dat het mij verder helpt op een wijze of in een situatie waar ik anders nooit op zou zijn gekomen. Je houden aan regels opgesteld door anderen kan dan bevrijdend, vernieuwend en verruimend werken.

Jezus zelf zegt dan ook dat de Waarheid je vrij maakt! Over wat dan wel Waarheid/ waarheid precies is, wil ik het graag een volgende maal met u hebben.

Tot dan en gaan wij om met elkander, zoals we zelf graag behandeld zouden willen worden.

Groet van uw kapelaan Peter Piets