

## PASEN

Met welke ogen kijkt God naar de mens? Hoe kijkt Hij naar ons? Hoe ziet Hij ons vandaag? De dagen van de Goede Week en van Pasen geven ons elk jaar een antwoord op deze vraag. Dat antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde, het verandert niet in de loop van de geschiedenis.

De blik van God op de mens is die van Jezus. Hij kijkt naar Judas de verrader; Hij kijkt naar de machtigen die Hem ter dood veroordelen; Hij kijkt naar Petrus en de andere leerlingen (niet bepaald de moedigste vrienden die je je zou wensen); Hij kijkt naar de mensen die Hem kruisigen (en die Hem een paar dagen eerder nog toejuichten); Hij kijkt vanaf het kruis naar zijn Moeder en naar Johannes voordat Hij zijn ogen sluit.

Op al deze cruciale momenten van zijn lijden kijkt Jezus naar de mensen, en eigenlijk ook naar ons vandaag. Want die mensen in het evangelie zijn ook wij vandaag, wij die Hem blijven afwijzen, veroordelen, kruisigen en doden. Dat doen we in onze relatie met de naaste of wanneer wij oorlog voeren en wapens verkopen, wanneer wij onschuldigen doden en opgesloten in onszelf leven.

En God blijft naar ons kijken met oneindige liefde. Hij blijft het kwade en de ellende van ons mensen op zijn schouders nemen. Hij kan en wil niets anders dan ons blijven beminnen. Onvoorwaardelijk. Met onmetelijk veel liefde.

De mens, u en ik, zal veranderen (lees: verrijzen) alleen door in deze liefde te geloven.

Zalig Pasen!

Pastoor Samuel