

Advent en Kerstmis

Advent betekent komst, we wachten in de Advent op de komst van de Heer. Het is een tijd van vreugdevol afwachten, bijna net als Maria. We keren ons in ons zelf met als doel de vreugde en niet alleen van de herinnering aan Jezus geboorte maar ook van de verwachte wederkomst van Jezus in de toekomst. Daarom moeten we waakzaam zijn.

De eerste zondag van de advent B-jaar zegt in het evangelie "Weest op uw hoede, weest waakzaam want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. (Van de wederkomst)

We zijn onderweg naar de geboorte van Jezus naar Kerstmis. Paulus zegt aan ons "de nacht loopt teneinde, de dag breekt aan. Het licht van Christus gaat schijnen en zal ons verlichten en wij verlichten de mensen om ons heen".

Tijdens de advent hangt er meestal een adventskrans in de kerk, een krans van dennengroen waarin vier kaarsen staan en iedere adventszondag wordt er een kaarsje aangestoken.

Wanneer de vier kaarsen branden zijn we het feest van het licht heel dicht genaderd. In vroegere tijden werd de krans gebruikt om mensen te kronen en te onderscheiden. Het is een verwijzing naar het koningschap van Jezus.

Ik wens u een mooie Advent- en Kersttijd toe.

Wim Zürlohe